



Lieve

Sint dacht: wat dit jaar weer te stoppen in de schoen?

Oh wacht, al die ongebruikte foto's,  
laat ik daar eens wat mee doen!

Want deze herinneringen op de computer laten staan is zo zonde,  
en natuurlijk had de Hulppiet hier  
al snel een oplossing voor gevonden!

Een persoonlijk cadeautje, dat werd uiteindelijk het resultaat,  
want mooie momenten delen,  
dat is immers waar het in het leven om gaat!

Dus na veel passen, meten, bewerken en roteren,  
heeft de Sint dit cadeau weten te fabriceren.

Een cadeau dat je hopelijk zal verrassen en zal raken,  
en bovendien je nog vele jaren zal vermaken!

Inmiddels benieuwd waar de Sint zo lang op heeft zitten zweten?  
pak snel uit en geniet van dit cadeau om nooit te vergeten!

Sint&Piet

